



Stadsvandringen i Moulin-à-Vent 19 maj 2022

21 stycken förväntansfulla och vetgiriga Nimrosor träffades på parkeringen vid "Parc des sports" i anslutning till dagens vandring, dessutom perfekt väder för vandring. Så bra det kan bli. Lissie berättade inledningsvis om Perpignans historia och utvecklingen av Moulin-à-Vent, en välplanerad "nouvelle ville". Idén om den nya staden Moulin-à-Vent lanserades som projekt av Paul Alduy, Perpignans dåvarande borgmästare, för att modernisera den då fattiga och mångkulturella staden Perpignan. Byggnationen påbörjades den 12 juni 1962 och ett år senare var den första lägenheten inflyttningsklar. Staden växte etappvis och färdigställdes inte förrän 1990. I maj 2015 erhöll Moulin-à-Vent utmärkelsen "Patrimoine du XXeme siècle" från franska staten.



Under vår vandring fick vi några teman att fundera över och diskutera under vandringen såsom utemiljö, stadsplan, bostadsbebyggelse, samhällsfunktioner och trygghet socialt liv/kultur/samlingslokaler ett bra tillfälle reflektera kring planering, arkitektur, landskapsplanering och livsmiljö.

Vi påbörjade vår vandring, Lissie tog täten och Staffan fick ansvar för svansen. Invånarna blev förundrade över turisterna som guidades genom området och dessutom pratade något konstigt språk. Vi fick en hel del frågor. Första anhalt var Alexander Calders skulptur, ett bortglömt konstverk, som är värt några miljoner €.

Därefter fortsatte vi vandringen utefter "Rambla de Vertefeuille" mot "Place de l'Europé". Plats för intressanta diskussioner om mångfalden av olika träd och palmer, breda gator, sammanhållen bebyggelse och även samtal med lokalbefolkningen. Många reagerade även över välskött växlighet, inget klotter och ingen förstörelse.



Vi vandrade vidare utefter "Rambla de l'Occitanie" och vek av mot "Rue d'Alenya" med bostäder på ena sidan av och verksamheter på andra sidan gatan. Under vandringen diskuterades även husens exteriörer och t.o.m. detaljer såsom takpannor.

Nästa anhalt blev ett mindre centrum "Place de la Sardane" med butiker, restauranger, torghandel, "Mairie de quartier Sud" och även en cykelreparationsstolpe med nödvändiga verktyg, som intresserade många av deltagarna. Jämfördes med Sverige där den förmodligen hade blivit vandaliserad och förstörd.



Vi vandrade vidare mot och utefter "Rambla du Vallespir" med dess arkader och handel av olika slag. Detta är det tidigaste området och skillnaden är påtaglig mot de senare områdena. Kvaliteten på bebyggelsen höjs efter hand och det blir "frodigare". Notera att gatunamnen har lokal förankring.



Så närmade vi oss dagens "snack" vid namn Kosmo där det serverades lunch med många olika rätter att välja på och dessert till det facila priset av 15€. Lyckad lunch med rikliga portioner tyckte de flesta om än något lång väntetid men det spelade ingen roll för man kunde diskutera vidare och sammanfatta dagens vandring. Alla 21 Nimrosor var nöjda över dagens stadsvandring och några vill göra ett nytt besök för att uppleva miljöerna på egen hand.

Ungefär hälften av deltagarna fortsatte vandringen upp till vattentornet för att njuta av utsikten över "Moulin-a'-Vent, havet och Canigou kunde också skönjas i soldiset.

Jag är jävig men är säker på att vi alla hade en härlig, lärorik och givande dag i Moulin-a'-Vent. En stad att jämföra med samtida miljonprogram i Norden.

Vid pennan

Staffan Rossing