

## DEBATT.....sammanfattning.

Mitt inlägg angående bruket av förvrängda Ortsnamn i allmänhet och "PERPAN" i synnerhet har medfört ett antal reaktioner som kommit till uttryck antingen i form av samtal eller som mailsvar och – i två fall – inlägg på NIMROS Blogg. Jag har också fått ett svar på Messenger.

Eftersom alla svar utom två riktats till mig personligen och inte kommit till uttryck genom blogginlägg har alla medlemmar inte fått tillgång till dem. Jag kommer därför här att sammanfatta dem utan att för den skull namnge upphovspersonerna.

Ett väldigt entusiastiskt medhåll fick jag vid direktkontakt med en av våra medlemmar, som genast började arbeta fram en hjälplista med tänkbara, tvåstaviga Ortsnamn.

Mitt svar: *Tack för ditt engagemang i denna sak! Emellertid har jag nu kommit på andra tankar. Jag tror inte längre att det handlar om någon medfödd funktionsvariant utan snarare om en politisk/ideologisk rörelse där ledande företrädare med ett närmast religiöst patos hävdar människans absoluta rätt att kalla vem eller vad som helst för just – vad som helst. Jag har också förstått att företrädarna för denna rörelse varken önskar eller behöver någon hjälp i sin verksamhet. Detta förhindrar naturligtvis inte att du och jag vid tillfälle skulle kunna sitta ner tillsammans över ett glas eller två för att bluddra fram tokroliga, tvåstaviga SMEKNAMN eller DIMINUTIV.*

Nästa inlägg fick jag per mail. "Mycket intressant debattinlägg i Nimros- blogg. Jag motsätter mig all dylik nivellering och förbarnsligande av ord. Nej till en sådan grupp 🗳️ !!! Jag är för "ta seden dit du kommer, var artig, lär dig uttala Ortsnamnen korrekt! 😊 . ""

Mitt svar: *Jag håller med dig i sak men vill ändå flagga för att jag gärna umgås med människor som har barnasinnet kvar. 🙄*

Ytterligare ett mailinlägg: « Ja, jag tyckte du skrev bra och underhållande. Jag säger själv Perpan och har ingen aning om varför! Så jag fick mig en liten tankeställare där."

Mitt svar: *Tack för ditt svar! Din kloka eftertänksamhet manar till efterföljd.*

Återigen ett mailsvar: « jag är glad för ditt svar och riktigt lycklig att jag ännu inte drabbats av "flerstaviga Ortsnamnssyndromet". Det verkar vara en trist åkomma...och jag är övertygad om att talorganen, liksom övriga kroppen, har behov av träning! - Och inte kan det vara tillrådligt att skämta om så allvarliga saker som en flod? - Med risk för att vara tråkig och mossig instämmer jag i Björn Ranelids försvar av ett korrekt språk..."

Mitt svar: *Instämmer. Risken att vara «tråkig och mossig» 🙄 är enligt min förmenande obefintlig.*

Via messenger fick jag ett inlägg angående ovanan att "försvenska" franska ord som "mairiet" (borgmästeriet), "mairien" (borgmästaren) "péagen" (betalstationen). Även om detta kanske ligger litet vid sidan av ämnet vill jag ändå ta med det här.

Mitt svar: På denna punkt kan jag tyvärr inte själv svära mig helt fri, men jag skall försöka undvika sådana snedsteg i fortsättningen. 😞

Det första svaret som lämnats i form av ett blogginlägg kommer från goda vännerna Madeleine och Lars Sahlman och utgör den i många debattsammanhang obligatoriska så kallade "käftsmällen".

Mitt svar: Kära vänner! Tack för ett intressant och läsvärt inlägg! Alldeles självfallet unnar jag er av hela mitt hjärta att förvränga namn så mycket ni vill så länge detta bereder er glädje. För egen del vill jag ändå framhålla att det känns litet trist att höra så vackra namn som MADELEINE och PERPIGNAN bli förvanskade. ❤️ ❤️

Det andra bloggsvaret har skickats in av ännu en god vän, nämligen Gillis Broman.

Mitt svar: Hej Gillis. Det var trevligt att höra av dig igen. Jag använde också namnet Sumpen under mina «slyngelår» i Stockholm. Numera föredrar jag emellertid Sundbyberg. (« Se Sundbyberg och sedan dö!» 😊) – Kanske har vi i själva verket bara att göra med en lokal företeelse koncentrerad till området i och omkring den svenska huvudstaden?

Jag vill avsluta debatten med ett osedvanligt roligt, lärorikt och påpassligt "inlägg" från Åsa Jouper Jaan (som lämnat sitt uttryckliga samtycke). OBSERVERA att det består av tre separata avsnitt, som fogats samman. Titta på alla tre!

<https://www.youtube.com/watch?v=pJarFkn8CQY>

Collioure i mars 2023

Lennart Ernulf