



## *Merci Nimros*

Fem år är en ganska lång tid, men de senaste åren i min värld har varit allt annat än långa! Det går ju fort när man har kul och det har verkligen varit roligt att arbeta för Nimros. När jag först fick frågan om jag ville gå in i Nimros styrelse 2018 höll jag på som bäst att avveckla mitt professionella liv som arkitekt för att flytta till Frankrike permanent. Jag tvekade inte utan tackade med glädje JA till att engagera mig i Nimros styrelse. "Något meningsfullt att fylla tiden med i mitt nya liv" tänkte jag. Första året blev min roll att vara en av tre klubbmästare, det vill säga att planera och genomföra spännande aktiviteter för medlemmarna. Samarbetet med styrelsevännerna var inspirerande, och kommande år blev jag tillfrågad om jag ville ta över ordförandeskapet...och på den vägen har det varit fram till årsmötet i fredags, då en ny ordförande valdes.

Åren i Nimros har givit mig väldigt mycket, inte minst många kontakter med både fransmän och skandinaver. Att möta fransmän i Frankrike är ju ganska självklart, men att få så många nya skandinaviska vänner var något oväntat, en stor bonus!

Som styrelseledamot blir man snart varse att styrelsearbetet tar en hel del tid, men samarbetet med "kollegorna" är så kreativt och givande att det blir en glädje i vardagen. Att utveckla en förening som Nimros i ständig dialog, lyssna

på era idéer och försöka förverkliga dem är en härlig utmaning. Vi har också arbetat med att synliggöra Nimros i vår omvärld och öppna för erfarenhetsutbyten med våra systerföreningar i södra Frankrike.

En annan viktig lärdom är att det inte alltid blir som man tror. Vem hade väntat sig en pandemi, en värld där vi inte längre var fria att träffas utan fast i trassliga regelverk, vaccinationer, reseförbud och allt som hindrade vardagslivet. Då blev information till medlemmarna vår viktigaste uppgift och bloggen utvecklades som det primära kommunikationsmedlet i föreningen.

Nu är jag redo för nästa kliv i livet, utan att riktigt veta vad det kommer att innebära. Kanske mer tid för familjen, resor, golf, det franska livet...den som lever får se. Just det oskrivna bladet lockar just nu.

Nimros fick i fredags på årsmötet en ny styrelse, full av energi och tankar om framtiden. Jag önskar er allt gott och ser fram emot att delta i många trevliga och lärorika aktiviteter framigenom!

Stort TACK från mig för fin avtackning och för all er fina vänskap!

*A bientôt!*

Lissie

